

✓ *Fleur van der Laan, Rus uitgegeven door Ad. Donker BV, Rotterdam, ISBN 90 6100 576 0, 112 pag. Prijs € 14,90*

In Singapore komt de 27-jarige werktuigkundige Roos van Straatte aan boord van een al wat ouder containerschip. Ze is er het enige vrouwelijke bemanningslid. In een poëtische vertelling schetst de schrijfster de keuze van een vrouw tussen haar individuele gevoel en haar positie in een door mannen gedomineerde cultuur. De verknipte kapitein Valk heeft vanaf het begin een oogje op Roos. Hij is de enige Nederlander aan boord en hij duikt telkens in haar buurt op. Ook de andere (Oost-Europese) maritieme officieren doen stuntelige toenaderingspogingen. Wanneer Roos de ogen van de fitter Boris ontmoet (een getrouwde Rus, die veel ouder is dan zij en lager staat in rang), raakt ze smoorverliefd op hem. Haar gedachten en begeertes zijn vanaf dat moment volledig zijn eigendom. Nadat ze afgemonsterd heeft, neemt ze afscheid van Boris op Schiphol, wanneer hij op weg is naar zijn vrouw in Moskou.



Bij het schrijven van dit boekje heeft Fleur van der Laan ongetwijfeld geput uit haar eigen zeevaartervaringen. Ze studeerde na haar gymnasiumopleiding aan een kunstacademie in Schotland. Ze verkoos echter een zeevaartloopbaan nadat ze haar studie voor maritiem officier in Rotterdam had voltooid. Dat is ook goed merkbaar in het boekje, zoals de wijze waarop hoofdpersoon Roos samen met de onhandige Roemeense derde wtk Jura de 8-cil TM-620 Werkspoordiesel aan de praat krijgt. Het boekje geeft een uniek beeld van het huidige leven aan boord van een vrachtschip, gezien met de ogen van een vrouwelijke maritiem officier.

Albert Boes

Tie M De blauwe wi